

2024-2025

# Bosco Babbels

**Schoolkrant**  
Made by

**Medialab**



# Welzijnsacties



De welzijnsacties zijn initiatieven die gericht zijn op het inzamelen van geld voor goede doelen. Dit jaar wordt de opbrengst besteed aan De Tafel van de Buren, een organisatie die zich al jaren inzet tegen kansarmoede in Haacht. Naast het wekelijks aanbieden van voedselpakketten, organiseert de organisatie tijdens de kerstperiode een feestmaaltijd en biedt ze kookworkshops aan. In deze workshops worden mensen begeleid om gezond en betaalbaar te koken.

De welzijnsacties vinden plaats op donderdag 14 november, dinsdag 19 november, maandag 25 november en woensdag 18 december. De eerste actie op donderdag 14 november verliep bijzonder goed. In de middag namen de leerlingen van de eerste klas deel aan de actie. Veel van hen verkochten lekkere hapjes, zoals heerlijke desserts en verfrissende drankjes. Maar niet alleen eten bracht geld op: ook leuke activiteiten zoals een tombola en een casinospel zorgden voor extra opbrengsten. Ook de overige welzijnsacties werden net zo vlot uitgevoerd als de eerste!



# Strijd voor de tijd

De dag voor de herfstvakantie sluit Don Bosco Haacht leuk af met de jaarlijkse loopwedstrijd 'De prestatieloop'. Deze aflossingswedstrijd gaat tussen alle klassen van de 1e graad. Elke klas gaat verkleed in een thema die ze samen met de hele klas bepalen. We zagen skiërs, maffiosi, minions, smurfen en zo veel meer!

Na een spannende strijd kwamen klas 102 en 205 er als de winnaars uit!  
**DUS NOG EENS GEFELICITEERD!**





# Eetdagen



**Misschien had je er al van gehoord, de bekende "Don Bosco eetdagen." De sfeer in de eetzaal was altijd al gezellig, maar de echte sfeer bevond zich in de keuken.**

Wanneer je binnenkwam, werd je ontvangen door de zesdejaars met hun zelfstandige kraampjes. Daar kon je ook je jas afgeven. Iets verder, aan het einde van de inkomhal, bevond zich een heerlijk café waar je kon aperitieven en gezellig kon kletsen. Daarna werd je verwelkomd en naar je plaats in de eetzaal begeleid. Maar dit artikel gaat vooral over de keuken, waar de magie echt plaatsvond.





# De keuken

Om meer dan 3000 menu's te maken, is de keuken dan ook super goed georganiseerd!



De keuken bestaat uit 6 belangrijke delen:

- De soep: Ieder jaar wordt zo'n 2000 liter soep gemaakt!
- Het voorgerecht: Vaarwel aan de jarenlange traditie van garnalencocktail, sinds dit jaar stonden er kaaskroketten op het menu! Een gigantisch succes!
- Het hoofgerecht: Vol-au-vent, steak, gebrad of vegetarische burger ... bij alles hoort een stevige portie friet!
- Dessert: Een lekkere maaltijd sluit je graag af met een stukje taart of een ijsje!



- De bar: Van al dat werken, krijgt een mens dorst! Een fris drankje, wie houdt daar nu niet van!

- De afwas: De laatste, maar ook de belangrijkste schakel in heel deze organisatie! Niemand eet graag van een vuil bord!





# Een Blick op Strubbe: Vragen en Antwoorden!

## Waarom ben je naar Don Bosco gekomen?

Omdat ik hier fulltime beeldende kunst kan lesgeven, mijn specialisatie.

## Is deze school leuker dan je vorige school?

Het is anders; ik heb al op veel scholen gewerkt. De laatste was een kunstschool (KSO) met minder uren, wat de overstap verklaart.

## Wat vind je het meest uitdagende aspect van lesgeven in beeld?

Het overbrengen van kennis over kunstenaars en het leren van schoonheid en creativiteit aan de leerlingen.

## Wat is het meest memorabele project dat je ooit met studenten hebt gedaan?

Museumbezoeken met workshops en projecten waarbij cultuur centraal staat, zoals maandelijkse kunstgallerij-uitstappen.

## Als je geen leerkracht zou zijn, welke job zou je dan willen doen?

Uitvoerend kunstenaar, vooral keramiek, maar dat is lastig om van te leven.

## Heb je een leuk weetje over jezelf?

Ik had een rondreizend kinderkunstatelier door Vlaanderen, dat nu even pauze heeft.

## Heb je een favoriet kunstwerk dat je ooit hebt gemaakt?

Mijn keramische beelden, omdat het maakproces emoties kan veranderen.

## Wat vind je het belangrijkste dat studenten leren door het maken van kunst?

Ontspanning en trots op hun eigen creaties.

## Wat is het belangrijkste advies dat je zou geven aan iemand die kunst als carrière wil nastreven?

Maak slimme keuzes en weet dat het financieel moeilijk kan zijn; leef bescheiden om je passie te kunnen volgen.

STRUBBE



# Wat zou jij kiezen?



Weten hoe je dood gaat

*OF*

Weten wanneer je dood gaat

Altijd zeggen wat je denkt

*OF*

Nooit meer kunnen praten

Kunnen vliegen

*OF*

Onzichtbaar zijn

Nooit meer Netflix

*OF*

Nooit meer youtube

Elke taal kunnen praten

*OF*

Met dieren kunnen praten

Arm en knap

*OF*

Rijk en lelijk

Doof zijn

*OF*

Blind zijn

Geld

*OF*

Liefde

Liever 3 armen

*OF*

Liever 3 benen

Nooit meer muziek luisteren

*OF*

Nooit meer films en series kijken

# 10 vragen aan een 5de jaar

Met Mats  
Adriaenssens



## **1 Hoe vond je het eerste jaar en vond je dat spannend?**

'In het begin was het heel spannend, maar daarna viel het best mee!'

## **2 Hoe kijk je terug op jouw jaar in het 2de middelbaar?**

'Ik vond dat een vrij makkelijk jaar.'

## **3 Wat was het moeilijkste jaar tot nu toe?**

'5de middelbaar'

## **4 Toen jij in de Middenschool zat, wat vond jij van het middagspel?**

'Echt niet mijn ding, voor mij hoefde het niet.'

## **5 Wat/ zijn de verschillen tussen de Middenschool en de bovenbouw?**

'Bouwenbouw is groter, meer vrijheid

en minder verplichtingen'

## **6 Welke leerkracht vond jij het strengste?**

'Mevrouw Moelants'

## **7 Hoe heb je de overgang van de basischool naar het middelbaar ervaren?**

'Het was anders maar ik kon me goed aanpassen!'

## **8 Welk jaar was het leukste tot nu toe?**

'4de jaar'

## **9 Had jij een toffe klas in de eerste graad?**

'Ja, goeie maten'

## **10. Welk vak vond of vind je het leukst en waarom?**

'LO, moet je niet voor studeren!'





# Shipcam

LEERKRACHTEN KOPPELEN



Deze koppels zijn gevormd op mening, dus geen realiteit.

# Van klaslokaal naar catwalk

Wij vroegen een paar leerkrachten om zich zo origineel mogelijk te verkleden, en wat we kregen was een verbluffende mix van creativiteit, humor en stijl.

1

Mevr.  
Joke



Mevr.  
Eynhouts

2

3

Mevr. Van  
Camp





# de beste haircuts



**Meneer Roex**



**Mevrouw  
VanRansbeeck**



**Mevrouw  
Janssens**





# nieuwe en onnodige regels



Als leerlingen vinden wij heel wat regels nutteloos ...  
maar hoe zit dat bij de leerkrachten?



Mevrouw Potargent - verandert liever de regel over gsm en zou graag willen dat iedereen beleefd is.

Meneer Valkenaers - zou graag 1 beurt minder middagspel hebben en hij zou graag willen dat het stil is in de gang als je naar de les gaat.

Meneer Van Craenenbroeck - vindt het geen leuke regel dat mannen sokken in hun sandalen moeten doen. Hij zou dus graag met blote voetjes naar school komen.

Mevrouw Sofie - zou graag willen dat elke leerling zijn agenda mag pimpen, en ze zou ook willen dat je je ziekteattest de volgende dag direct inlevert.

Mevrouw Lambrechts - zou graag de regel willen veranderen dat je telkens moet vragen om te drinken,





# COOPERTEST

De COOPERTEST, gevreesd door velen, maar een triomftocht voor sommigen! In 12 minuten moet je zoveel mogelijk toeren van 400 m lopen! Sommigen halen de eindmeet niet, maar anderen overstijgen zichzelf!

Maar wat is nu het ultieme record dit jaar? Hoeveel meter werd er gelopen in 12 minuten en hoe snel is dat dan?

**Afstand:**

**400 meter x 8 toeren =  
3,2 km**

**Snelheid:**

**16km/per uur**

# "De Kracht van School"

'De kracht van school' is een energiek en inspirerend nummer dat de hoogtepunten van het schoolleven viert! Van lachen en leren in de klas tot samen chillen op het schoolplein en groeien met je vrienden aan je zij. Het lied herinnert je eraan hoe belangrijk vriendschap, teamwork en dromen zijn tijdens deze unieke periode in je leven. Perfect voor iedereen die trots is op de mooie momenten op school of even wil terugblikken op die onvergetelijke tijd. Mis het niet – zing mee en voel de vibe!

scan deze QR code om het lied te luisteren





# De Kracht van School

## [Vers 1]

Yo, ik sta op, nieuwe dag, tijd om te leren,  
Boeken in mijn tas, met m'n vrienden samen keren.

Klaslokaal vol ideeën en dromen,  
Samen bouwen aan de toekomst  
De leraar begint, stof is altijd diep,  
Wiskunde, geschiedenis, we nemen elke leap.  
Samen brainstormen, ideeën vloeien vrij,  
Projecten maken we samen, dat voelt echt blij.

## [refrein]

Schooltijd, we groeien, samen sterk,  
Met elke les en elk uur, is er geen werk te ver.  
Lachen, leren, elke pauze is een feest,  
Met vrienden aan mijn zij, is dit leven het meest.

## [Vers 2]

 Pauze op het plein, we chillen en lachen,  
Sporten op het veld, niemand kan ons maken.  
Competitie is groot, maar dat maakt het leuk,  
Win of verlies, samen zijn we een sterke groep.

Toetsen en examens, soms is het stress,  
Maar met focus en teamwork, gaat het altijd best.

Docenten die ons steunen, dat voelt zo goed,  
In deze schooltijd, voelen we ons in de moed.

## [refrein]

Schooltijd, we groeien, samen sterk,  
Met elke les en elk uur, is er geen werk te ver.  
Lachen, leren, elke pauze een feest,  
Met vrienden aan mijn zij, is dit leven het meest.

van klaslokaal

# de grote makeover

tot catwalk



Wat vinden jullie van deze look?  
Kunnen jullie raden wie dit zijn?

Een van onze leerkrachten is nu een echte emo met zwartgeverfde ogen en een dramatisch kapsel, terwijl een andere schittert in een overdreven meisjeslook met glitter en felroze make-up.  
Herken jij ze?



W  
E  
L  
K  
E  
  
L  
E  
E  
R  
K  
R  
A  
C  
H  
T  
  
B  
E  
N  
  
J  
I  
J  
  
?



2) Wat neem je zeker mee op vakantie?

- a. wandelschoenen
- b. een goed boek
- c. een tandenborstel

4) Welke superkracht zou je graag willen?

- a. in 1 tel kunnen reizen naar waar dan ook
- b. tijdreizen
- c. super snel zijn

1) Wat is je favoriete soort winkel?

- a. sportwinkel
- b. kledingwinkel
- c. Winkelen dat doe ik niet? Doe mij maar een terrasje!

3) Welk kledingstuk draag je het liefst?

- a. sneakers
- b. baggy geklede vest met een baggy jeans
- c. trui

5) Als je een dier was, welk dier zou je dan zijn?

- a. een beer
- b. kat
- c. roofvogel



Meestal a

Meestal b

Meestal c



Net als meneer Bohmer hou jij van sportief bezig zijn en van avontuur! Geen uitdaging is jou te groot!



Jij bent mevrouw Eynhouts! Je bent veel bezig met hoe je eruitziet en houdt veel van mode!



Je bent een echte kopie van meneer Truyens. Je houdt van veel praten en van de klassiekers!

# wie oh wie





# design & win

Wil jij dat jouw eigen ontwerp op een trui of t-shirt van Don Bosco komt?

Doe dan zeker mee met deze wedstrijd om je eigen merch voor DBH te ontwerpen! Versier deze t-shirts dan tegen 22/01/2025 en geef het aan mevrouw Melis!

En misschien komt jou ontwerp wel op de nieuwe merch van Don Bosco!



**BYE**



**Manon**

**Félien**

**Jenne**

**Bo**

**Sofia**

**Kara**

**Lize**

**Elise**

**Noor**

**Eline**

**Marilyn**

**Lise**